



FUNPOP
MUZIEKWEEK
2021

Maandag 06/09/2021

Reisdag, opstap Arnhem: Tyrone en Pieter

Veenendaal: Udo, Frank, Pierre en Thijs

Eindhoven: Marcel

Aankomst de schatberg 15:00, bungalow 114 pas beschikbaar om 16 uur dus even iets gedronken in het restaurant in de Plaza.

Aankomst huisje iedereen settelen en even uitrusten. Boodschappen opgehaald bij de Jumbo en spaghetti gegeten.



Dinsdag 07/09/2021

Lekker geslapen, rustig opgestaan en ontbeten, daarna vertrek naar Cuijk naar De Looijerij.

Heerlijk koffie gedronken met een gebakje erbij, nog een wandeling gemaakt langs het water.





Bij terugkomst was iedereen moe en zijn we even rustig gaan zitten, ieder kon iets voor zichzelf doen.

Soep en broodje knakworst gegeten.

Om acht uur speelde het Nederlands elftal tegen Turkije dus zaten we vol spanning voor de tv, in de eerste minuut scoorde Nederland al een doelpunt en uiteindelijk wonnen ze met 6 – 1. Daar moest op gedronken worden dus dat hebben we dan ook gedaan, chips en borrelnootjes erbij, heel gezellige avond.



Woensdag 08/09/2021

Op ons gemak ontbeten en daarna vertrokken naar de plaza om wat boodschappen te doen en kaarten te kopen. Om 2 uur zouden we opgehaald worden met de traktor en de huifkar. We hadden nog wat tijd over dus hebben we iets gedronken in het restaurant.

De huifkar was mooi op tijd en we vertrokken voor een ritje door Helenaveen. Het was 28 graden maar in de huifkar was het heerlijk fris want er waaide genoeg wind doorheen.



Onderweg zagen we een kalfje dat net geboren was het probeerde op te staan. De moeder koe liep steeds een stukje weg en keek dan achterom om te zien of het kalf volgde. Daarna liep ze terug om het kalf aan te sporen op te staan.



Bij terugkomst even gerust en om 6 uur gingen we eten. Rode kool met appeltjes, aardappelen en een runderworst.

Donderdag 09/09/2021

Op tijd aan de ontbijttafel want we gaan naar Zoopark Overloon, het is gelukkig niet zo ver en met 30 min zijn we op bestemming. In het park is het ook rustig en we lopen op ons gemak de route door het park, even iets gedronken bij de uitkijk van de leeuwen. Halverwege bij het Basecamp bekijken we de bus die daar staat. De giraffen komen nieuwsgierig dichterbij. Iets verderop hebben we een groepsfoto gemaakt. Na een sanitaire stop ploffen we neer op het terras. We genieten van koffie/thee met een appelflap, heerlijk. Als we alles op hebben en nog even gerust vervolgen we onze weg door het park, we komen nog langs de aligators en de luiaard. Als laatste aaien we nog de geiten en tenslotte lopen we naar de uitgang. Moe maar voldaan kruipen we in de bus.







Thuis gekomen even wat rust genomen en ons opgefrist waarna we vertrokken naar het ABC restaurant net buiten het park. Twee uur lang mochten we eten waar we trek in hadden. Er was veel keuze, pizza, Sushi, pannenkoeken, frietjes en hamburgers. Ook desserts; IJs en vruchten, voor ieder wat wils. We rolden na twee uur voldaan naar buiten en reden met de bus terug naar het huisje waar we nog een spelletje gespeeld hebben en de dag doorgenomen. Conclusie, weer een zeer geslaagde dag.



ABC Restaurant

Vrijdag 10/09/2021

Vandaag staat er een Djembé sessie op het programma want het is tenslotte een muziekwEEK. Om 11 uur arriveert Gerard Brohm op het park met een auto vol trommels, bongo's en andere instrumenten. Het was erg rustig omdat de vrijdag een vertrek dag was en de nieuwe gasten nog niet gearriveerd waren dus profiteerden we hiervan en gingen we lekker buiten aan de slag. Er was voor iedereen een instrument en we begonnen met een eenvoudig ritme. Gerard heeft het heel goed uitgelegd en al snel waren we vertrokken en konden we een lekker deuntje trommelen. Halverwege werd er gewisseld van instrument en vertrokken we met een andere melodie. Iedereen was enthousiast en we genoten met volle teugen.





Na een snelle boterham vertrokken we naar het zwembad. Slechts 5 gasten en verder hadden we het hele zwembad voor onszelf. Er werd wat af gespetterd en we vonden een balletje waarmee we tikkertje hebben gespeeld. Toen we uit het zwembad kwamen hadden we wel trek gekregen en hebben we een ijsje gegeten. Terug in het huisje de handdoeken en zwemkleding opgehangen om te drogen en toen was het tijd om aan het eten te beginnen. Het werd Bami/Nasi met saté, kroepoek en komkommer. We hebben nog wat spelletjes gedaan en koffie/thee gedronken met Limburgse vlaai. Wat een drukke dag, tijd om in ons bed te kruipen.

Zaterdag 11/09/2021

We werden wakker van de geur van gebakken eieren en tot onze verbazing had Tyrone de tafel al gedekt en konden we zo aanschuiven, dat was een fijne verrassing. Na het ontbijt mocht ieder even iets voor zichzelf doen en daarna gingen we zwemmen. Het was nu iets drukker in het zwembad maar we hebben ons prima vermaakt met het overgooien van een balletje. Op de kant nog een krentenbolletje gegeten en toen weer terug naar het huisje. Even gerust en daarna heerlijk frietjes gegeten met een snack erbij. Er gaat toch niets boven een lekker bord patat. Om Acht uur werden we verwacht op de bowlingbaan, we ons prima vermaakt op de Bowlingbaan. Na afloop nog wat gedronken en tenslotte in het huisje nog wat spelletjes gedaan.





Zondag 12/09/2021

Zondags sliepen we heerlijk uit en na een laat ontbijt vertrokken we naar het Toon Kortooms park in Deurne. Het was prachtig weer en we kregen een mooi plekje op het terras waar we een optreden van 3Cover bijwoonden. Onder het genot van een drankje luisterden we naar hits uit de jaren 70 en 80. Marcel kreeg zin om te dansen en vond zelfs een geschikte danspartner. Thuis gekomen aten we de kiekjes van de week op, spaghetti, en Bami met saté. Tenslotte nog een lekkere vlapflip toe. Na het eten hebben we Bingo gespeeld en won iedereen een leuke prijs. Helaas was het toen tijd om de koffers weer in te pakken.



Maandag 13/09/2021

En dan was de dag van vertrek aangebroken, we hebben alles opgeruimd en de bedden afgehaald. Om half 11 zaten we in de bus op weg naar Eindhoven. Marcells taxi was wat aan de late kant en nadat we afscheid hadden genomen reden we naar Veenendaal waar Frank, Thijs, Pierre en Udo opgehaald werden. Tyrone en Pieter reden mee naar Arnhem waar ook zij door hun ouders opgehaald werden. De muzikweek was anders dan anders omdat Funpop niet door ging maar we hebben ons zeker goed vermaakt.



Zien we je volgend jaar??